

2/8 1966

+

Min älskade make
vår snälla pappa

Oskar Hägglund

* 14/2 1888
† 1/8 1966

har stilla insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt sörjd av mig, barn, syskon, släkt och vänner men i ljusst minne bevarad.

Sunnansjö, Nordmaling den 1/8 1966.

ELISABETH
Edna och Sven
Magda och Holger
Herbert och Ingrid
Barnbarnen

O. Gud, all sannings källa
Jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla
I himmel och på jord:
Åkalla mig i nöden
Så får du hjälp av mig.
Ja, Herre, intill döden
Vill jag åkalla dig.

Joh. Evang. 3:16

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 7 aug. omedelbart efter högmässan. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne inbjudes till församlingsslut.

Meddelas endast på detta sätt.

I stället för blommor tänk på missionen.

Oskar Hägglund, Sunnansjö. På Umeå lasarett avled på måndagen hemmansägaren Oskar Hägglund, Sunnansjö, Nordmaling. Han var 78 år och sörjes närmast av maka, tre barn, svärsoner, svärdotter, barnbarn och syskon.

Han var född i Sunnansjö där han, vid tidpunkten för första världskrigets utbrott, övertog en del av sina föräldrars hemman, ett hemman som gått i arv från far till son i mer än 200 år. Oskar Hägglund lät uppföra helt nya åbyggnader på sin lott. Intresserad som han var för jordbruket och det arv han fått sig anförtrodd blev det åtskilliga nyodlingar under årens lopp. Hemmanet bara växte år från år i areal och bördighet. 1917 ingick han äktenskap och han ägnade hela sitt intresse åt hemmet, familjen och jordbruket. När det blev lite tid över åtog han sig arbetsuppgifter i skogen, liksom åt vägförvaltningen. Han var en duktig och uppskattad medmänniska i sin bygd och en hel by delar de närmast anhörigas sorg.

En bjässe ur 4/8
Ava skärgård



Ercki Söderström med 10-kilos-gäddan

Efter regnet blev gäddorna riktigt på hugget. Detta fick Ercki Söderström, Umeå, bevis på när han var ute i Ava skärgård för att fiska med spinnspö. Söderström fick först en liten gädda, men sedan blev det ett rejält napp. Det var en tiokilos bjässe. Han fick jobba en halvtimme med att få uppgäddan, och lyckades tack vare huggkrok. Gäddan hade en enorm kraft och bogserade båten ett 100-tal meter. Väl uppe på E 4 med fångsten stannade många bilturister för att se vidundret.

Lars

DÖDSFALL

Josefina Jonsson, Hörnsjö. På Nordmalings sjukstuga avled på tisdagen änkefru Josefina Jonsson, Hörnsjö, maka till framlidne hemmansägaren Johan Jonsson. Hon var 80 år och sörjes närmast av barn, barnbarn, syskon och övriga släktingar. Hon var född i Mullsjö. Hon har sedan 1917 då hon gifte sig med hemmansägaren Johan Jonsson varit bosatta i Hörnsjö där hon

gjort sig känd som en duktig och idog jordbrukarhustru. Hennes främsta intresse förutom att sköta jordbruk har varit blomsterodling. Hennes hem var alltid smyckat med vackra blommor. Fru Jonsson tillhörde Hörnsjö lutherska-missionsförening.

+

Vår kära mamma
mormor och farmor

Josefina Jonsson

* 12/9 1885
† 2/8 1966

har stilla insomnat i den eviga vilan, lämnande oss samt övriga släktingar och vänner i djupaste sorg och saknad.

Hörnsjö den 3/8 1966

BARNEN
Barnbarn

Ljuvt är att vila när krafterna domna
Trött efter årens möda och strid
Skönt i den eviga vilan få somna
Tack kära mor, vila i frid.

Jordfästningen äger rum i Hörnsjö missionskyrka lördagen den 13 aug. kl. 15.00. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne är varmt välkomna. I stället för blommor, tänk på missionen.

+

Min innerligt älskade make
vår käre far, farfar och morfar

Tycko Öbro

* 27/4 1899
† 1/8 1966

har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad, men i ljusst och tack-samt minne bevarad av oss, syskon, släkt och vänner.

Hörnsjö den 2/8 1966

EMMY
Barn och barnbarnen

Vi hann ej säga dig farväl
ty döden kom så fort
Men låt oss säga dig ett tack
vid evighetens port.
Ditt minne lever kvar bland oss
Hav tack för allt du gjort.

Jordfästningen äger rum den 13 augusti i Heliga Hoppets kapell kl. 15.00. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångne inbjudes till kaffe på Församlingshemmet efter jordfästningen.

Meddelas endast på detta sätt.

4/8 1966

— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen banktjänstemannen Karl Olof Eriksson, Nordmaling och fröken Majken Kristina Eriksson, Rundviksverken, dotter till fabriksarbetaren Jarl Gustav Valdian Eriksson och hans maka Göta född Nilsson. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Eskil Granström. (Foto: Alfons, Nordmaling)

4/8 1966

Min kära maka, vår kära mor
mormor och svärmor

Lovisa Theresia Molander
* 24/5 1896 † 2/8 1966

har lugnt och stilla insomnat lämnande oss samt övriga släktingar och vänner i djup saknad men i ljusst minne bevarad.

Rundviksverken den 3/8 1966.

ELOF MOLANDER
Ingegerd och Olof
Siv

Blott en dag ett ögonblick i sänder,
O, vad tröst evad som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn väl ängslas då.
Han som bär för mig ett fadershjärta.
O, han giver ju åt varje dag.
Hult dess lilla del av fröjd och smärta.
så av möda som behag.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 14 augusti kl 9.45. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnas minne inbjudes till församlingsgården efter högmässans slut. Meddelas endast på detta sätt. I stället för blommor tänk på Svenska kyrkans mission.

5/8 1966

60 år fyller den 6 augusti fru Sonja Grenholm, född Sahlström, pensionärshemmet, Nordmaling.

Hon är född i Vännäs. Tidigt kom hon ut i förvärvslivet och hade platser både inom och utom hemorten. Sedan hon i början på 1940-talet gifte sig med förre banarbetaren Albin Grenholm ägnade hon helt sitt intresse åt hemmet och de fem barn hon fött och fostrat. Första tiden bodde makarna i Vännäs, men flyttade sedan till Brännland där de byggde sig en egen stuga. Fru Grenholm blev änka 1962. Numera bor hon på pensionärshemmet i Nordmaling.



4/8 1966

Lisa Molander, Rundviksverken.
På Nordmalings sjukstuga avled på tisdagen fru Lisa Molander, Rundviksverken, maka till fd fabriksarbetaren Elof Molander. Hon var 70 år och sörjes närmast av, förutom maken, dottern Ingegerd gift med förmannen och brandchefen Olle Wegerdahl i Rundvik, barnbarn samt syskon.

Hon var född i Kylören. Strax efter konfirmationstiden kom hon ut i eget förvärvsarbete. Hon innehade platser, dels i Håknäs och dels i Levar. 1920 ingick hon äktenskap med Elof Molander, som på den tiden var sågverksarbetare i Rundvik. De byggde egen villa och hon gick helt in för uppgiften som maka och mor.

5/8 1966

Folkpartiets listor i Nordmalings-valet

Folkpartiet i Nordmaling går fram med två listor i kommunalfullmäktige, därav en ungdomslista.

Nämndeman Sigfrid Nilsson, Levar (köpman Stig Forslund, Levar).
Hemmansägare Ivan Norgren, Hörnsjö (köpman Gustav Adolf Ägren, Mullsjö).
Köpman Kurt Westman, Nordmaling (chaufför Evert Olsson, Nordmaling).
Byggmästare Sigvard Grundström, Lögdeå (hemmansägare Erling Pettersson, Ledusjö).
Hemmansägare Henrik Johansson Gräsmyr (fru Ester Nyberg, Hummelholm).
Hemmansägare Alvar Edlund, Långvattnet (smidesmästare Sven Svensson, Nyåker).
Vaktkonstapel Ruben Engman, Håknäs (kyrkvaktmästare Bror Persson, Norrfors).

UNGDOMSLISTAN ★

Faktor Allan Bäckman, Nyåker (verkmästare Harald Edlund, Lögdeå).
Yrkesvalslärare Karl Gustav Wilhelmsson, Nordmaling (skogsarbetaren Karl Ingvar Lundström, Hörnsjö).
Entreprenör Helmer Jakobsson, Gräsmyr (fru Berit Sandberg, Håknäs).
Kanslibiträdet fru Ulla Strömberg, Nordmaling (hemmansägare Bertil Sjöberg, Ava).
Fabriksarbetaren Sverker Sjöström, Överlögda (båtman Nils-Erik Molin, Järnäsclubb).
Boktryckare Allan Arvidsson, Nordmaling (skogsarbetaren Roland Hörnsten, Hörnsjö).

5/8
1966

MO FESTPLATS

Söndagen den 7 augusti kl 20-24



Glada mosen
LEIF MATS
med DE FEM dalkarlarna



(kända bl. a. från TV)

Leif Mats ork., som på grund av sjukdomsfall ej kunde spela i Mo för 14 dagar sedan, är nu här.

— Trevliga basaranordningar —
Lögdeå Sportklubb

Leif Mats

5/8
1966

BÄCKNÄSFESTEN

BREDVIK

Lördag 6 augusti kl 21.00—01.00

DANS till populära SVEN ERIXONS MIXERS

Tombola — Kaffepetter — Tuffright
Servering

Till en trevlig kväll vid havet inbjuder

Bygdegårdsföreningen



6/8
1966

Angeläget att Åsele och Nordmaling får "hallar" säger AMS

Hos regeringen anmäler arbetsmarknadsstyrelsen, att Åsele köping och Nordmalings kommun åter kommun åter kommit med nya ansökningar om statsbidrag till projektering av idrotts- och simhallar.

I april lämnades av kommunerna gjorda ansökningar för det dåvarande utan åtgärd. För sin del finner arbetsmarknadsstyrelsen det synnerligen angeläget, att projekteringen av arbetsobjekten kan påbörjas snarast möjligt, detta med hänsyn till behovet av en förbättrad beredskap mot arbetslöshet inom dessa områden. Styrelsen begär därför bemyndigande att lämna statsbidrag till projekteringskostnaderna för de båda företagen.

I Åsele har gymnastik- idrottshall och simhall kostnadsberäknats till 2105 000 kr och projekteringskostnaderna är uppskattade till 215 000 kr. Den i Nordmaling planerade simhallen beräknas kosta 900 000 kr och projekteringen 80 000 kr.

9/8 1966

9/8

Min broder
Johan Leander Kassberg
* 26/5 1886 † 6/8 1966

har lämnat mig samt övriga släktingar och vänner i sorg och saknad men i ljusst minne bevarad.
Järnäs, Nordmaling den 8 augusti 1966.

Tilly och Werner
Svägerska
Syskonbarn

Klockorna ringa så sakta för Dig
Vänliga händer smycka ditt bo
Aftonstjärnan lyser så blid
Farväl kära broder, vila i frid.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 14 augusti efter högmässan. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till minnesstund i församlingsgården efter jordfästningen.
Meddelas endast på detta sätt.

Johan Leander Kassberg, Järnäs. På Nordmalings sjukstuga avled på lördagen svenskamerikanen o. förre träarbetaren Johan Leander Kassberg, Järnäs, Nordmaling. Han var 80 år och sörjes närmast av systemern fru Tilly Eriksson, maka till herr Werner Eriksson, Järnäs, samt fyra syskonbarn.

Kassberg var född i Järnäs. Som ung pojke började han arbeta vid sågverket på Norrbyskärs och hann prova olika yrken på den tiden så livliga sågverksöns innan han 1909 emigrerade till Amerika. Där arbetade han i huvudsak inom byggnadsbranschen med Minnesota som hemstat. Kassberg släppte dock aldrig kontakten med hembygden. Han var hemma och hälsade på upprepade gånger innan han 1956 kom hem för att stanna för gott. I sin hemby Järnäs fick han en fristad på gamla dar hos systemern och svågern. Under senare år har Kassbergs hälsa varit vacklande.

Redan under åren på Norrbyskärs kom Kassberg med i nykterhetsrörelsen och han har sen dess varit en trogen medlem inom IOGT.

10/8 1966

Borgensåtagande gav Nordmaling förlust

Nordmaling (VK). Nordmalings kommun har noterat sitt första bakslag för sina borgensåtaganden i samband med egnahemsbyggandet. En fastighet som nyligen försåldes exekutivt i en nordmalingsby gav en förlust med 9.396 kr. Kommunen har att till länsbostadsnämnden redovisa sitt borgensåtagande på 4.000 kr. Statens förlust blir dock något större. Kommunalnämnden, som hade ärendet till behandling vid sitt sammanträde på måndag, har tillstyrkt utbetalningen.

I statsbidrag för olika VA-företag beslöt kommunalnämnden föreslå fullmäktige mottaga för Rundviks samhälle, bidragsetapp 7, 131 000 kronor på en anläggningskostnad av 296 000 kronor, för Nordmalings samhälle, etapp 14, 44 000 kronor på en anläggningskostnad av 137 000 kronor. Nyåker, etapp 1, 54 000 kronor på en kostnad av 151 000 kronor och för Gräsmyr 82 000 kronor på en kostnad av 151 000 kronor.

Kommunalnämnden beslöt försälja tomten nr 1 i kvarteret Sälen i Nordmalings samhälle till Frans Sandström, Mullsjö för 4 300 kronor.

Vid länsstyrelsens fastställelse av utomplansbestämmelser för kustområdet i Nordmalings kommun medtogs ej öar och skär inom byarna Öre, Järnäs, Bredvik, Levar, Lögdeå, Rönnholm och Ava skifteslag. På förslag av byggnadsnämnden tillstyrker kommunalnämnden att utomplansbestämmelser skall råda jämväl för dessa öar och skär.

För asfaltering av planen utanför busstationen i Nordmaling tillstyrker kommunalnämnden ett anslag på 2 500 kronor under förutsättning att den asfalterade ytan upptar minst 500 kvm.

Lögdeå gamla skola, vars öde det rätt delade meningar om den senaste tiden, kommer nu att rivras. Kom-

munalnämnden beslöt infordra anbud på rivningen av fastigheten.

Nämnden beslöt enhälligt godkänna ett av byggnadsnämndens ordförande upprättat köpeavtal om inköp av fastigheten Lögdeå 5:10 om 66 hektar. Köpeskillingen uppgår till 72 000 kronor. Markförvärvet baseras på möjligheten, att genom ägoutbyte, förvärva tomtmark inom Rundviksområdet.

För elektrifiering av fastigheten Ava 2:17 tillstyrker kommunalnämnden ett anslag på 4 500 kronor.

Familjenyheter 11/8

95 år



95 år fyller den 12 augusti Nordmalings församlings äldsta, fru Klara Johanna Olovsson, Ava, Lögdeå.

För sin ålder är fru Olovsson synnerligen pig och vital. Synen är god. Dagligen läser hon sin Västerbottens-Kuriren och följer väl med vad som händer och sker. Hennes hörsel är något nedsatt men inte värre än att det går bra att prata med henne. Tankogången är klar och hennes minne är enastående.

Det är ett långt strävsamt liv som fru Olovsson kan berätta om. Född i Djupsjö i ett lantbrukarhem blev det för henne att redan som barn börja arbeta för sitt uppehälle. När hon var sju år kom hon som barnpiga till en familj en halv mil från hemmet. När hon var 11 år dog modern. Tant Johanna var yngst bland de sex syskonen. Någon längre skolgång blev det inte tal om för hennes del. Bara några veckor. Efter avslutad konfirmationsläsning, som var nog så viktig på den tiden, fick hon ut och tjäna som bondpiga. Lönen var 15 kr om året och lite kläder. För den lönen måste hon även vara getare för halva byn. Ett arbete som gav ingen eller i vart fall

föga tid att stå framför spegel och göra make up, vilket tant Johanna, med spjuverglimt i ögat, anser att nutidens flickor ägnar sig allt för mycket åt.

Efter att ha haft en rad olika platser bli i Levår gifte hon sig 1900 — då 29 år — med torparen och fiskaren Johan Olof Karlsson i Tennstrand, Ava, Fiske och det lilla jordbruket gav den växande familjen bärning — om än knapp. 1915 dog maken efterlämnande tre barn. Yngsta dottern var sju år. Två kor och ett ungljur hade hon i fähuset så inte var det mycket att ieva av. Och ingen hjälp fick on av äldste sonen. Han för till Norrbyskär för att arbeta när han var 14 år. Själv skötte hon slätterarbetet och klarade även övriga mera manligt betonade sysslor på gården.

Kontanter var det smått om speciellt under krigsåren då allt att köpa var så dyrt.

1924 gifte hon om sig. Fick i jordbrukaren Herman Olofsson i Ava en ny make. Men äktenskapet blev ej långvarigt. Efter två veckor dog han i blodförgiftning. Tant Johanna hann inte ens flytta från sitt gamla hem.

Hon fortsatte med sitt jordbruk och fick sen hjälp och ett gott stöd av en son som 1935 övertog gården. 1953 flyttade fru Olovsson till en dotter och svärson i Ava och har där fått bästa tänkbara vård. Det forna hemmet ute i Tennstrand står numera öde.

Aren av hårt arbete har dock inte gått tant Johanna helt förbi. Under en följd av år plågades hon svårt av ledgångsreumatism som gick hårt fram över hennes kropp, deformationer rygg och händer. Men den svåra sjukdomen förmådde ej slå ned hennes levnadslust eller fördräva arbetsglädjen. I Bibeln har tant Johanna genom åren funnit tröst. Hennes sanna gudsförtröstan har hjälpt henne att övervinna svårigheter och motgångar. Framförallt är hon kyrkligt intresserad. Orgel har hon spelat till långt in på älderns höst.

Så pig som tant Johanna nu är får vi hoppas att hennes krafter skall bestå ännu en följd av år och att hon får ha hälsa så att hon kan vistas hos sin dotter. För se komma på något hem vill hon inte. Att äga frihet att själv bestämma, är det bästa menar hon.

Anders

11/8 1966

70 år fyller fredagen den 12 augusti förre hemmansägaren Manfred Norgren, Torrböle, Öreälv.

Han tillhör dem som har fått diplom för släktgårdar som gått i arv i mer än 200 år. Släkttavlan går nämligen tillbaka till 1719 då Manfred Norgrens farfarsfarfar Per Persson blev ägare till egendomen. 1921 övertog han ansvaret för jordbruket av sin far. Trettio år senare gick arvet vidare till dotter och måg. Manfred Norgren har som jordbrukare gjort sig känd och erkänd långt utanför den egna byns gränser.

Manfred Norgren var med om att bilda Torrböle missionsförening 1939 och har sedan dess varit föreningens sekreterare. Han var också en av de drivande för missionshusets tillkomst 1941. Han tillhör kyrkofullmäktige för sjätte perioden. Det är en aktad och värderad man som firar sin 70-årsdag.



— I Nordmalings kyrka har vigsel ägt rum mellan studeranden Erik Ingemar Johansson, Rundviksverken och hemvärdarinnan fröken Gunnel Maj-Britt Pudas, Nordmaling. (Foto: Alfons, Nordmaling.)

11/8 1966



— I Nordmalings kyrka har vigsel ägt rum mellan banktjänsteman Karl Olof Eriksson, Nordmaling, och affärsbiträdet Majken Kristina Eriksson, Rundviksverken, dotter till fabriksarbetaren Jarl Eriksson och hans maka Göta, född Niisson. Vigselförrättare var kyrkoadjunkt Eskil Granström. (Foto: Alfons, Nordmaling.)

15/8 1966

Nordmalings-bor belönades för felfria mjölkleveranser

Nordmaling (VK) I sammanlagt 100 år har 16 lantbrukare levererat helt felfri mjölk till Nordmalings mejeri. På lördagen belönades de vid Nordmalings hushållningsskolas årsmöte i Gräsmyr med diplom och en silversked. Det var både unga och gamla odalmän som, tillsammans med sina makar, av föreståndare Harald Mörtzell, gilletts ordförande, fick hämta belöningarna. Två av de 16 hade hela 10 år av felfria mejerileveranser.

Alla som levererat mjölk till mejerier vet hur svårt det är att sommar och vinter kunna undgå de förgärliga grå breven på hemvändande mjölkflaskor och de 16 belönade var väl värde de applåder de fick.

De två som hade 10 års felfri leverans var makarna Berta och Alvar Asplund, Lögdeå samt Gunhild och Ruben Nygren, Järnäs. De fick två skedar för sin prestation. Makarna Ruth och Rudolf Holmgren, Bredvik, kom ej långt efter. De hade nio år. I åtta år hade Ernst Johansson, Nyåker, samt Martin Fredlander från samma by levererat felfri mjölk. Minst fem års felfri leverans hade Egon Markström, Levar, Linnea och Johan Forsberg, Lögdeå, Jeanette och Bengt Johansson, Ava, Gunhild Jakobsson, Aspeå, Signe och Viktor Andersson, Bergsjö, Hilma och Erik Sundquist, Brattsbacka, Ebba och Erik Flodin, Brattsbacka, E A Lundgren, Gräsmyr, Margot och Einar Lindgren, Holmbacka, Linnea och Folke Sjölund, Gräsmyr, Signhild och Folke Johansson, Håknäs. Ett flertal av de senare är unga familjer som har tiden framför sig — om nu tiderna blir sådana att de kan fortsätta.

Årsmötet var snabbt undanstökat. Inga val var aktuella. Av besluten kan nämnas att flertalet ansåg att alltför få mötte upp på gilletts möten — nu ett 30-tal. Tråkigt när man hade en så förtämlig föredragshållare som husdjurskonsulent Göran Tykesson, Umeå, som talade om husdjursförädling. Han drog bl a en lars för ökad anslutning till kontrollverksamheten för att man därmed skulle få en bredare rekryteringsbas i avelsarbetet.

För att försöka vinna större uppslutning beslöms att gilletts styrelse skulle undersöka möjligheten av att få förlägga årsmötena i anslutning till mejeriföreningens distriktsmöten.

Anders.



I tio år har makarna Berta och Alvar Asplund, Lögdeå, samt Gunhild och Ruben Nygren levererat felfri mjölk till Nordmalings mejeri. Här får fru Nygren motta diplom av gilleordföranden föreståndare Harald Mörtzell, medan makarna Asplund redan fått sin belöning.

Fina dragonhoppningar på Nordmalings-tuvor

Nordmaling (VK) På söndag var det åter liv och rörelse på Nordmalings förfallna idrottsplats. Norrlands dragoner, som invaderat Nordmaling för sin sommarmarsch, som tyvärr troligast blir den sista hästburna — lockade ett stort antal åskådare till den tvåviga arenan. De flesta kom säkert för att se hopptävlingen och fick även se vackra hästar och en fin uppvisning i laghoppning.

Garnisonsmusikkåren i Umeå bjöd på konsert innan det var dags för dragonernas fotbollselva att möta IFK Rundvik. Dragonerna spelade bra och hade övertag hela första halvlek. Det satt dock långt inne innan hy Matz Bååth kunde ge hästkarlarna ledningsmålet. Resultatet stod sig halvleken ut.

I de första minuterna i andra kvitterade Rundvik genom Hasse Johansson och sen blev det inga flera mål. Oavgjort var för övrigt rättvist. Dragonerna — flera spelade i gymnastikskor — spelade stundvis fint kortpassningsspel medan Rundvik bjöd mera på kraftfotboll.

I dragkampen mellan 10-mannalag blev det rena utklassningen för Nordmalings ihopafsade lag. Dragonerna drog ut de civila så att det sjöng om det. Det hjälpte inte ens att rustmästare Gabriel Hjertstedt kommanderade marschkångor av Nordmalingslaget fick ge sig ändå.

Laghoppning — över sju hinder — för femmannalag vanns av befälsskola 3 före förberedande plutonchefsskolan. Trots att det enligt uppgift endast var andra gången som de 40 deltagarna red hinderbana genomfördes tävlingen snyggt och prydligt med endast ett fåtal ikullridningar. Många klarade hindren utan fel.

Chefen för Norrlands Dragoner överstelöjtnant Ingemar Bondeson med maka förrättade prisutdelningen.

Resultat från laghoppningen:

1) Befälsskola 3: Ottosson, Mathisen, Norlund, Lundberg, Strömstedt.

2) Förberedande plutonchefsskolan: Forsman, Hullberg, Ekberg, Kihl, Westerlund.

3) 3:e Pluton 3:e skvadron: Jonsen, Svensson, Jonasson, Brodin, Netterberg.

4) Trosspluton 4:e skvadron: Cederberg, Brunnellus, Ahman, Hedberg, Funck.

5) 1 Pluton 3:e skvadron: Andersson, Leander, Axelsson, Pettersson, Nordqvist.

6) Gruppchefsskolan: Osell, Sundström, Gyhagen, Heinonen, Castenskiöld.

I dag måndag har dragonerna fälttävlingen till fots i trakten av Sunnansjö. Där blir det handgranatskastning, fältskjutning och orientering. På tisdag morgon anträdes återfärden till Umeå. Då blir det bl a överskeppning. Då skall dragonerna med sina hästar skeppa över Öreälven i ett sel strax nedströms bron till Håknäsbacken.

Anders

F. d. hemmansägaren

Johan Albert Johansson

* 28/9 1879 † 12/8 1966

har lämnat mig, släktingar och vänner i sorg och saknad.

Lögdeå den 12 augusti 1966.

Anna Bäckström

Emot aftonens tid blir det ljusst på min stig
När min vandring på jorden är slut.
Allt som omsorg mig ger jag får då lägga ner
När min vandring på jorden är slut.

Jordfästningen äger rum i stillhet. Meddelas endast på detta sätt.

Ny genomfartsled i Rundvik

Tio klagar över förslaget

Till Nordmalings byggnadsnämnd har inkommit 10 besvärsskrivelser från fastighetsägare i Rundvik, som opponerar sig över förslaget till ny genomfartsled och ny stadsplan för samhällets nordöstra och nordvästra delar.

Tre av de klagande har fastigheter som måste inlösas om den nya infartsvägen skall dras den nu föreslagna sträckningen. Övriga klagande anför besvär över att planen kommer att medföra intrång. En klagare över att han som skiftsarbetare och med sovtid på dagarna var tredje vecka, kommer att bli störd om han får den nya leden i omedelbar närhet av sin fastighet.

Byggnadsnämnden har att ta ställning till besvären vid sammanträde kommande onsdag.

16/8 1966

Albert Johansson, Lögdeå. På Nordmalings sjukstuga avled på lördagen förre hemmansägaren Albert Johansson, Lögdeå. Han var nära 87 år och sörjes närmast av sin 92-åriga trojänarinnan fröken Anna Bäckström. Albert Johansson var född i Lögdeå och var ende sonen till hemmansägaren Nils Johan Nilsson. Han övertog hemmanet 1914 och brukade på ett förtjänstfullt sätt sina faders jord ända tills dess åldern började ta ut sin rätt. För ett 10-tal år sedan såldes kreaturen och under senare år har jorden varit utarrenderad. För en kort tid sedan sålde den bortgångne hemmanet till Nordmalings kommun. Jämsides med sitt arbete hemmavid var Albert Johansson en färgstark man i Lögdeås stuvarkår. Han satt och körde vinsk till långt in på sin ålders höst. Hans hem i Lögdeå är märkligt så tillvida att det är synnerligen väl bibehållet. Det är inte mycket som förändrats där under detta sekel. Hela hemmet vittnar om gammal fin bondekultur och det är att hoppas att gården och hemmet i sin helhet — i sig själv något av en bygdegård — får bevaras till eftervärlden.

16/8 1966

†

Elvina Olovsson

* 9/7 1880
† 12/8 1966

har lämnat oss efter ett långvarigt och tåligt buret lidande Djupt sörjd och saknad av mig, syskon, övrig släkt och vänner.

Nordmaling den 15 augusti 1966.

EMIL

Ditt grånade huvud har lagt sig till vila.
Dina flitiga händer lagt sig till ro,
Förlossande anden till himmelen ila,
Att där uti evighet vila och bo.

Jordfästningen äger rum i Nyåkers gravkapell lördagen den 20 augusti kl 15.00. De som med sin närvaro önskar hedra den avlidnas minne inbjudes efter akten till Centralkaféet i Nyåker.
I stället för blommor gif offer till missionen.

Meddelas endast på detta sätt.

16/8 1966

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på söndagen fru Lisa Molander, född Burman, maka till fabriksarbetaren Elov Molander, Rundviksverken. Officiant var komminister Sixten Fenger.
Släktingar och vänner hade mött upp. Förutom de närmast sörjande talade vid gravens bänkar fru Greta Eriksson, Rundviksverken.
Efter högmässan hölls en minnestund i församlingsgården under medverkan av komminister Fenger i form av minnesblommor gavs över 400 kr till förmån för Svenska kyrkans mission.

16/8 1966

Elvina Olofsson, Nordmaling. På Nordmalings sjukstuga avled på fredagen fru Elvina Olofsson, född Björklund, maka till förre lantbrukaren Emil Olofsson, Nordmaling. Hon var 86 år och sörjes närmast av make, en dotterson samt syskon. Fru Olofsson var född i Orrböle. Efter giftermål kom hon till gamla Brattsbacka där maken hade ett jordbruk. Efter att ha sålt detta flyttade makarna till Orrböle. Till pensionärshemmet i Nordmaling kom makarna 1964.
Fru Olofsson var känd som en duktig och idogen lantbrukarhustru. Hon var religiöst intresserad under de senaste åren, har hon varit sjuklig.

16/8 1966

†

Min käre make

Johan Emil Lindmark

* 16/11 1891 † 13/8 1966

har lämnat oss för att vara hemma hos Jesus. Älskad, saknad, men i ljusst och tacksamt minne bevarad av oss, broder, syster, svågrar och svågorskör, övriga släktingar och vänner samt Nordmalings Baptistförsamling.

Lögdeå den 15 augusti 1966.

ANNA LINDMARK
Alfred och Vivan
Carl-Åke

Han har kämpat den goda kampen, fullbordat löppet och bevarat tron.

Jordfästningen äger rum lördagen den 27 augusti kl 14.00 i Salemskyrkan, Mo. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till Församlingsgården efter gravsättningen.
I stället för blommor tänk på Nordmalings Baptistförsamlings yttre mission.

16/8 1966

Johan Lindmark, Lögdeå. På Nordmalings sjukstuga avled på lördagsmorgonen Johan Lindmark, Lögdeå. Han var 74 år och sörjes närmast av maken Anna, född Olofsson, fostersonen, bygmästare Alfred Jonsson och dennes familj samt syskon.
Den bortgångne var född i Lögdeå och övertog där faderhemmanet. Vid sidan om skötsel av den egna gården arbetade han ända fram till sin pensionering i brädgården vid sägen i Rundvik. Efter det att han helt fick börja ägna sig åt jordbruket utökades krestursbesättningen något och Lindmark pysslade in i det sista med sin gård och sina kreatur. 1923 kom Lindmark med i Nordmalings baptistförsamling. Under en följd av år har han varit med i församlingens äldstekar.



Hans Öhmans Kvinta efter Kvint och Fjärda höjdes till A. Kvinta är 15 år kom i år med sitt 5:e föl. Ett charmant sto, god rastyp och god avkomma. Årets hingstfölj betecknades som det bästa man kan få se.

Lögdeå fick två A-ston vid sista premieringen

Nordmaling (VK) Det var med någo t vemod i rösten hästkärlen Per Olof Asbo i Ås gjorde sin sammanfatning vid hästpremieringen i Lögdeå på onsdagen. Nyordning stundar som bekant vad gäller statligt stöd till den nordsvenska hästaveln. Årets premieringsresa är den sista. Hästpremieringarna kommer att upphöra i sin nuvarande form och det blir aldrig mera några lokala uppvisningar till glädje för alla hästvänner.

— Intresset för hästaveln har ju avtagit med åren allt eftersom hästens betydelse som bruksdjur minskat, men även om vi ser realistiskt på dagens situation och även försöker blicka in i framtiden, anser jag nog att statsmaktens beslut kom något förhastat, menade Asbo.

— Premieringsförfarandet hade gått att förenkla. Den nordsvenska hästen kommer säkerligen än i en följd av år att göra en betydelsefull insats som bruksdjur och dessutom bör vi inte glömma bort uppfostringen av travare och "leksakshästar".

— Hur det kommer att gå i skogen vet vi ännu så lite om. Det talar om att skogshästarna skall bort så fort som möjligt. Motoriseringen blir dock dyrbar och det kan tänkas att hästen på nytt får sin chans. I vart fall bör den ha sin givna plats inom bondesogsbruket.

FA HÄSTAR

Antalet visade hästar var lågt. Endast ett tredrigt sto, fyra fölsten samt en två-års hingst. Det är ovanligt lite för att vara i Lögdeå där under senare år hästaveln haft ett märkbart uppsving. Största orsaken till detta torde vara att Nordmalings hästaveisförening haft en förmålig hingst, Ising. Den har under fem år varit uppställd hos hemmansägare Bo Öhman, själv mycket intresserad hästuppfödare, som på olika sätt sporrat stoägarna till fortsatt avelsarbete. Ising är nu såld till Bo huslän där han för övrigt i vår har betäckt över 50-talet ston.

Dagens enda tre års sto efter Ising och Sickan med Ylve som morfar, ägare Thore Thuridin, Aspeå, belö-

Nordmalings hästaveisförening framförde sitt tack till premieringsnämnden genom hemmansägare Lage Aström, Baggård. Men innan denna historiska premieringsdag var till ända utdelades till herr Erik Andersson, Skavdal, Vännäs, diplom för treåriga stoet Isabella.

Anders

nades med frisedel. Betyget blev: en god typ, mycket välutvecklad.

TVÅ A-STON

Kvinta efter Kvint och Fjärda med Omne som morfar har i år kommit med sitt 5:e föl (efter Ising). Kvinta, som betecknades som ett charmant sto, god rastyp och lämnade god avkomma har tidigare haft AB. I år belönades hon med A, men så hade hon också ett hingstfölj vid sin sida som Asbo ansåg vara "det bästa man kan få se". Ägaren, Hans Öhman, Lögdeå, har all anledning vara nöjd.

Bo Öhmans Fjällkvinta efter Kvinthar tidigare låtit tala om sig i många sammanhang. Bl a för lysande dragprestationer på riksställning-Rila. Hon hade nu sitt sjunde föl, ett hingstfölj efter Ising. Fjällkvinta som bl a har AB-hingsten Fjärd efter sig belönades nu med A. Den värdebokstaven hade hon för övrigt varit berättigad till förra året om inte fölet då förolyckats.

Det var snudd på att det blivit ett tredje A-sto i Lögdeå. Thore Thuridins, Aspeå 14-åriga Molly efter Torbjörn, har lämnat efter sig sex fina hingstfölj. En av hennes "pojkar" var för övrigt häromåret bland de främsta på Vången, mer kom att slås ut för en liten defekt. I år hade Molly stoföl efter Ising. Hade hon bara haft något ungsto bland alla "pojkar" hade Molly säkert nu fått A. Hon fick dock stanna kvar på sitt AB men fick gott betyg.

UTAN HINGST

Isingflickan — i fjol diplomsto — har i år nedkommit med hingstfölj efter Frank. En vacker mähr med snyggt föl. Ägaren Bo Öhman fick sätta värdebokstaven B på henne.

Nordmalings hästaveisförening är nu utan hingst — man har i vår betäckt med Frank, uppställd vid Björkä bruk — men Bo Öhman har bland sina åtta hästar en på väg. Tvååriga Fjällking. Han var den sista hästen i visningen. Fjällking fick lovord som varande en lågställd,

†

17/8

Min älskade make, min käre far,
farfar och svärfar

**Johan Walfrid
Lindfors**

* 19/7 1889
† 14/8 1966

har lämnat oss, släkt och vänner
i namnlös sorg.

Brattsbacka den 16 augusti 1966.

NAEMA
Erland och Thyra
Jan

Aldrig en suck, aldrig en klagan
Alltid förnöjd Du på jorden har gått
Tåligt Du bar dina sjukdomsdagar
Nöjd har Du levat och nöjd gick
Du bort
Alltid så lugn och stilla, vänlig
och god du var.
Så vilja vi alltid dig minnas
Tack älskade, käre make och far.

Jordfästningen äger rum lördagen
den 27 augusti kl 13.00 i Nyåkers
gravkapell. De som med sin när-
varo önskar hedra den bortgång-
nes minne inbjudes efter jordfäst-
ningen till Agrens kafé, O.s.a. på
tel. 2 Nyåker senast den 23 au-
gusti. Meddelas endast på detta
sätt.

70 år fyller torsdagen den 18
augusti fru Beda Viktoria Anders-
son, Tallberg, Nyåker, maka till förra
hemmansägaren Johan Anders-
son.

Hon är född i Tallberg, på den
gård där hon alltfört huserar med
samma takter som i ungdomens dar.
Genom nyinköp hade makarna An-
dersson ett riktigt stort jordbruk som
de sålde till dotter och svärson för
några år sedan. Fru Andersson är
flitig och har en optimistisk syn på
livet, vilket är en god borgen för
att hemmet sköts perfekt. Hon är en
uppskattad och omtyckt granne.

välutvecklad typ, dock inte så stor.
Om han kommer att bli något för
kommande avelsarbete får rikspre-
mieringsnämnden avgöra kommande
år. Det var för övrigt den enda
tvåårs hingst som visats upp i länet
förutom en nordsvensk travarhingst.
Fjällking erhöill skådepenning.

Nu är det inte bara i nordmalings-
bygden, som antalet hästar minskar
vid premieringarna. Sammanlagt i
länet blir det inte 200 detta år. Det-
ta trots att Västerbotten brukar ha
de mesta hästarna vid premieringar-
na i Norrland.

I sex år har Per Olof Asbo varit
premieringsnämndens ordförande.
Han tackade avslutningsvis alla som
hållit på med avelsarbetet. Han fram-
förde ett särskilt tack till Torsten
Wiklund, Burträsk, som under många
år varit med i premieringsarbe-
tet.

Slutligen avtackades familjen Bo
Öhman för "det kolossala arbete de
nedlagt till hästavelns fromma — då
speciellt under Isings-perioden — ett
arbete som bevisligen gett mycket
gott resultat". Dessutom fick familjen
en eloge för perfekta arrangemang.
Lögdeå har varit platsen med de
mesta hästarna och här har alltid
stor och sakkunnig publik mött upp.

19/8 1966

Byggnadsnämnden:

Rundviksplanen bra som den är

Nordmaling (VK) Byggnadsnämnden i Nordmaling biträdde vid sitt sammanträde på onsdagen helt planförfattarens förslag till ny genomfartsled i Rundvik och lämnade utan avseende de besvär som tio sakägare anfört mot planen. Nämnden medgav dock att i en del fall kommer förslaget till ny stadsplan och genomfartsled att innebära intrång. Men hur man än försökt lösa frågan kommer enskilda fastighetsägare i kläm. I de fall mark och byggnader måste inlösas blir detta föremål för ekonomisk uppgörelse mellan Vägförvaltningen och sakägarna.

Nämnden veslöt efter genomgång av besvärsskrivelserna, att föreslå kommunalfullmäktige antaga stadsplanen i befintligt skick. Därmed synes det som om den under många år omdiskuterade frågan om ny infartsled och på grund av denna revidering av stadsplanen för Rundviks nordöstra och nordvästra del går mot sin lösning. Därmed får även vägförvaltningen möjlighet att börja bygga en ny infartsled från E 4 mot samhället.

"SOMMARSYNYN" NÖDVÄNDIG

Vid sammanträdet förelåg rapporter från ledamöterna i den i samarbete med hälsovårdsnämnden företagna "sommarsynen" runt kommunen. Det framkom att synen varit välbehövlig. För en rad förfullandade byggnader — vissa i fallfärdigt skick — kommer nämnden att beordra rivning eller, där detta kan anses motiverat, renovering.

En del sanitära olägenheter påtalades, bl a avlopp ledande direkt ut i en älvbrink, bilvrak skall undanskaffas, verkstäder och företagare skall bortforsla avfall och även en rad privata tomter måste bli föremål för uppstädning. Därest inte föreslagna åtgärder fullföljes kan nämnden hemställa om handräckning enligt stöd i hälsovårds- eller naturvårdslagen.

Ett 50-tal ärenden förelåg för behandling. I de flesta fall rörde det sig om mindre byggnadsföretag med

fritidsbyggare som dominerande. Byggnadslov beviljades Evert Olsson Nordmaling, för större lekstuga på Prästbordet 1:76, Georg Jonsson, Vännäs, för sommarstuga på Järnäs 6:15 (Kråken), Torbjörn Morland, Nordmaling, för vindsinredning i bostadsfastighet i kv. Tallen nr 7, Ture Rylander, Olofsfors, för tillbyggnad av sommarstuga på Ava 3:9, Manfred Salomonsson, Norrfors, för renovering av bostadshus på Norrfors 2:215, Seved Lundström, Nordmaling för uthus vid sommarstuga på Järnäs samfällt, Holger Kölvik, Rundvik, för veranda i kv Klyvaren, Rundvik, Eric Sandström, Nordmaling för utbyggnad av affärs- och bostadsfastighet i kv Fylgia nr 9, Nordmaling, Allan Micaelsson, Rundvik, för garage på Lögdeå 6:92, Ragnar Westermark, Lögdeå för ombyggnad av bostadshus på Mo 3:50 samt Thure Molander, Rundvik, för ombyggnad av bostadshus.

Mot att Hugo Berggren, Hörnsjö, och Ingird Holmberg, Mo, utför ombyggnader av sina respektive bostadshus hade nämnden inga erinringar att göra. Samma gällde för Lars-Erik Lindgren, Gräsmyr, anhängan om byggnadslov för nybygge av egnahem på Gräsmyr 1:12. Samtliga tre byggnadsföretag ligger utanför område där utomplansbestämmelser eller stadsplan råder.

KRAFTIG HÖJNING

I stat för byggnadsnämnden för kommande år föreslår byggnadsnämnden att kommunalfullmäktige beviljar 66.000 kr. Detta utgör mer än fördubbling av innevarande års stat på 30.000 kr. Denna har dock redan överskridits. Största posten, 45.000 kr, upptas för detaljplanering och arkitektkostnader. Där har nämnden under senare år fått en kraftig stegring i utgifterna och bl a kommer den segslitna planlösningen för Rundviks-området att kosta kommunen dryga pengar.

19/8 1966

80 år fyller den 20 augusti förre hemmansägaren Albin Arctaeadius, Lögdeå.

Han är född i Bergsjö, Nordmaling. Där utförde Arctaeadius på sin tid en berömlig odlargärning trots många motgångar. När han var 15 dog fadern och Albin Arctaeadius fick överta ansvaret för hem och jordbruk.



Hårt och målmedvetet slet han för sin mor och sina yngre syskon. En svår olyckshändelse i hemmet höll på att ändra hans liv, men han klarade sig om än svårt invaliderad.

Trots sitt svåra handikapp — han kunde efter olyckan endast bruka höger arm —

arbetade Arctaeadius vinter efter vinter i timmerskogen. Hemmavid fortsatte han att utveckla jordbruket och fick med åren ett rätt bärkraftigt hemman. Det behövdes. Det blev 13 barn i familjen. Av dessa är nu åtta kvar i livet.

För tio år sedan drabbades han av en ny svår olycka. Fick ett ben avslaget i vårbruket och blev under en längre tid bunden vid sjuksängen. 1958 flyttade makarna Arctaeadius till Lögdeå, där de förvärvat en bostadsfastighet efter att hemmanet i Bergsjö försålts.

19/8 1966



Herr Karl-Gunnar Gustafsson, Rundviksverken med maka Eva, född Olofsson, Umeå. Vigseln förrättades i Helena Elisabeth av kyrkoadjunkt Henning Berglund. (Foto: Ekholtz)

20/8 1966

50 år fyller den 21 augusti fru Berta Spinnell, Nordmaling, maka till komminister Sigvard Spinnell. Hon är född i Bubenget, Degerfors. Som näst äldst bland fem syskon fick fru Spinnell tidigt börja arbeta och var väl förtrogen med allt vad som hör lantbruk och en stor gård till när hon sökte sig ut i förvärvslivet. Efter en tid i Norsjö kom hon till Uppsala där hon gick fackskolan för huslig ekonomi. I Uppsala träffade hon sin blivande man präststudenten Wilhelmsson och 1948 blev det gif-



termål.

Efter makens prästvigning var familjen bl a i Luleå innan de 1949 kom till Nordmaling. Maken uppehöll där fram till 1957 en kyrkoadjunktjänst. Därefter var familjen fram till 1961 bosatt i Luleå. Kommminister Spinnell valdes samma år till komminister i Nordmaling.

Själv vill fru Spinnell framhålla att hon helt är en hemmets kvinna och ägnar all sin tid åt hem, make och familjens fyra barn. Dock måste noteras att hon mycket aktivt deltar i det kyrkliga arbetet i Nordmaling bl a i kyrkokören och kyrkans verksamhet för missionen. Fru Berta tillhör den kända Spinnell-Anna-släkten och därför blev det för ett antal år sedan aktuellt med namnbyte. Wilhelmssons byttes ut mot Spinnells. Fru Spinnell har aktivt deltagit i firandet av kärnkvinna Spinnell-Anna och är bl a med i styrelsen för arrangemangen vid Spinnell-Anna-dagarna i Degerfors.

23/8 1966

Jaktvårdsområde i Hörnsjö ifck ny ordförande

Hörnsjö jaktvårdsområde, som bildades i början av juni detta år, efter ett långt och stridbart preldium, samlades på lördagsaftonen till årsstämma i Folkets hus.

För att stämman redan i starten skulle bli så stadgeenlig som lagen föreskrev hade jaktvårdskonsulent Bengt Nygren, Umeå, infunnit sig och fungerade som kvällens ordförande. Av revisionsberättelsen framgick att kassan har ett saldo på ca 1.400 kronor, varav 1.000 kronor skall utdelas till byns markägare.

Ordföranden Viktor Jonsson avböjde återval. Han hade i 23 år varit styrelseledamot, varav ett tiotal år som ordförande. I hans ställe valdes till ordförande Arne Hermansson. I övrigt blev det omval av Claes Eriksson, sekreterare, Thure Hansson, kassör och Ivan Norgren samt nyval av Gunnar Lundström. Revisorerna omvaldes, nämligen Gustaf Bäckström och Manfred Ohlsson. Till ombud vid länsjaktstämman i Skellefteå valdes Claes Eriksson och Sven Lundström.

För rätten till jakt på småvilt skulle utfärdas sk småviltkort, baserade på markägarnas jakträttsbevis. Varje kort berättigar till avjagning av: 1 hare, 1 tjäder, 2 orrar, 2 järpar. (Sjöfågel, mink och räv får jagas i obergensad omfattning). Till älgjakten har utverkats licens på fem älgar jämte en kalv. För varje skjutna älg tillförs markfonden 200 kronor och 65 kronor för älgkalv mot tidigare 100 respektive 50. Angående de individuella avgifterna blev det för småviltkort 15 kr och för älg och rådjur bestämdes avgiften till 25 kr.

I jaktstämman avslutning höll konsulent Nygren ett kort anförande då han bl a avtackade den avgående ordföranden Viktor Jonsson för dennes värdefulla insatser för jaktens och jaktvårdens främjande i bygden.

R. B.

24/8 1966

70 år fyller den 25 augusti hemmansägaren Adolf Grundström, Mullsjö, Gräsmyr.

Han är född i Mullsjö på den gård han framgångsrikt brukat. Gården är en gammal släktgård, väl hällen och med många minnen från gången tid. Redan i unga år fick han sätta sig in i jordbrukets skötsel, han önskade dock vidgade insikter i jordbruks- och kreatursdrift och sökte sig till Hampnäs lantmannaskola.

Herr Grundström har lyckats också med jordbruket. Han har drivit sitt för bygden stora jordbruk på ett förtjänstfullt sätt. Gården har varit en prydnad för bygden och har haft en mycket fin kreatursbesättning. För ett tiotal år sedan byggde han en helt ny ladugård. Nu

står den i det närmaste tom. Efter att de två barnen lämnat hemmet beslöt makarna att i vårs sälja kreaturen.

Adolf Grundström har varit aktiv inom jordbrukets ekonomiska förbättringsarbete. Under många år har han bl a varit styrelseledamot i lantmannaförbundet.

22/8 1966



Min älskade maka

Elin Larsson

* 23/10 1904

har i dag lämnat mig, systrar, svägrar, svägerskor, övriga släktingar och vänner i sorg och saknad.

Bredvik, Nordmaling den 19 augusti 1966

**JOHAN
Ruth och Rudolf
Henny
Doris**

Sv. ps. nr 287

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell den 28/8 1966 kl 9.45. De som önska hedra den bortgångnas minne inbjudes till kaffe i Församlingsgården efter högmässans slut.

I stället för blommor tänk på missionen.

24/8 1966

Parken RUNDVIK

Säsongens sista dans
i kväll onsdag kl. 20-24
Roy Hansens ork.

Kl 22.30

RAY ADAMS
SHOW

Lägre entré före kl 20

Parken RUNDVIK



25/8
1966

Närmare 1.300 elever i Nordmalingskolor



Rektor Einar Hedquist
Nordmaling

Nordmaling (VK) I år står Nordmalings skolor inför sitt maximum vad det gäller elevantal. Nära 1.300 elever kommer inom några dagar att st åframför skolportarna. På grundskolans högstadie blir detta läsår 20 avdelningar, därtill kommer tre avdelningar i realskolan. För realskolan blir dock läsåret det sista. Dessutom räknar man med att antalet avdelningar på högstadiet kommande år minskar till 17 18 årets anhopning av elever på högstadiet är en följd av att Nordmaling innevarande läsår har grundskolan fullt utbyggd och att vid dess införande en del elever passade på att gå om en klass för att komma med i grundskolan.

För rektorer och skolstyrelse har det givetvis varit ett problem att finna tillräckligt med lokaler. Men det har lyckats över förväntan. Genom omdisposition i gamla folkskolan i Nordmaling — där man tagit förutvarande bespisingsslokaler i bruk — har man vid Kyrkovallens skola fått fram klassrum så att det räcker för både grundskolan och realskolan. All högstadieundervisning inom kommunen är som bekant centraliserad till Nordmaling och Kyrkoval-

lens skola. Därtill kommer den stora grupp låg- och mellanstadieelever som hör till Nordmalings-området. Sammanlagt är det nära 800 elever som kommer att gå i Nordmaling. Förutom vid Kyrkovallens skola finns låg- och mellanstadieundervisning i Baggård, Brattsbacka, Gräsmyr, Hörnsjö, Lögdeå, Norrfors, Nyåker och Rundvik.

SLUT ÅKA TILL LÖGDEÅ

Även tidigare år har Kyrkovallens skola varit överbefolkad. I år har man dock som nämnts lyckats med konststycket att få in alla avdelningar trots att inga nya skollokaler kommit till — om vi nu bortser från den gamla bespisingen. Ny sådan togs som bekant i bruk i fjol. Detta läsår kommer inte en klassavdelning nordmalingsbarn behöva åka till Lögdeå skola och inte heller behöver skolan tidigare förhyrda lokaler i Hammargården. Där har man under de senaste åren haft yrkesskolans kontorskurs samt musikundervisning förlagd.

INGET LÄRARPROBLEM

Läraranskaffningen har gått bra, anser rektor Einar Hedquist. Detta trots att man i år haft osedvanligt stor nyrekrytering. På mellanstadiet får kommunen under läsåret 42 avdelningar. Sammanlagt kommer ett 90-tal lärare att tjänstgöra vid kommunens nio skolor.

Om nu antalet elever kraftigt ökat detta år gör sig även minskning märkbar på vissa håll. I Gräsmyr t ex tvingas man dra in en avdelning. I Rundvik blir det som förra året en kombinerad 5-6:a på mellanstadiet. Nästa år räknar man dock med att elevantalet i Rundvik skall räckä så att skolan får en ren A form.

En nyhet för året är att en lärarkraft anställs för att speciellt ägna sig åt barn med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom kommer en studierektorstjänst att inrättas.

Böter för fortkörare vid Nordmalings-tinget

Nordmaling (VK) Vid tisdagens ting i Nordmaling fick fem bilister, som hållit för hög hastighet inom hastighetsbegränsade områden, sina domar. Dyrast blev det för en som vid passerande av Öreälven i Håknäs hållit 130 mot tillåtna 70. Han får punga ut med 40 dagsböter å 20 kr trots att rätten fann viss förmildrande omständighet. I övrigt löd domarna på 30, 25 och 15 dagsböter.

Helt frikänd blev den bilist från Nordmaling som i våras i korsningen Storgatan-Stallgatan i Nordmaling blev påkörd. Däremot blev den påkörande bilisten fälld för värdslöshet i trafik och fick böta 20 dagsböter å 12 kronor.

En krock med en buss i Bjurholm åsamkade en personbilsförare tjugo dagsböter. Underlåtenhet att stanna vid huvudled kostade en annan femton dagsböter. För grov olovlig körning dömdes en äldre man från en nordmalingsby till 60 dagsböter. Mannen, som tidigare fällits för olovlig körning, hade fått sitt körkort indraget. Trots detta tog han sin personbil och gav sig ut i trafiken, krockade men klarade sig från åtal vad avsåg värdslöshet. Att han hör-

de utan körkort kom dock till polisens kännedom.

VARDSLÖS DEKLARATION

En man från en by i Bjurholm hade i sin deklaration för år 1964 "glömt" fyra delposter om tillsammans drygt 3.300 kr, dels hade han av någon anledning tagit upp mjölklikviden med 2.300 kr för lågt belopp samt helt utelämnat skördebidrag och areallägg samt noterat inkomster från traktorkörning med för lågt belopp. Rätten fann att mannen varit värdslös fram och dömde honom att böta 800 kr.

Något sämre till låg en man från en nordmalingsby. Han hade från sin arbetsgivare fått två löneuppgifter, en på 13.000 och en på 3.000 kr. Trots att mannen enligt åklagaren,

75 år fyller den 26 augusti förre bankkamreraren Oscar Holmlund, Nyåker.



Han är en Evangeliska fosterlandsstiftelsens stora förespråkare inom länet och har bla som lekmanpredikant och ordets förkunnare gjort sig känd och erkänd långt utanför Nyåkers hank och stór. Han är född i Leduåfors i Nordmalings socken. Redan 1907, för snart sextio år sedan, kom han till Nyåker, som affärsbiträde vid Nyåkers-Norrfors handelsbolag. En tjänst som han innehade praktiskt taget fram till 1921. 1917 öppnade Hårnösands folkbank avdelningskontor i Nyåker och Holmlund blev deltidanställd vid banken. När denna 1921 gick upp i Svenska handelsbanken blev Holmlund ordinarie tjänsteman och var under de tre följande decennierna bankens kamrer. Hans plikttröhet mot överordnade och mot den ständigt tillväxande kundkretsen var allmänt omtalad.

Men mest känd är dock Oscar Holmlund för sina insatser inom den frivilliga verksamheten. I snart ett halvt sekel har han tillhört styrelsen för Nyåkers DUF, därav 16 år som föreningens ordförande. Han var en av initiativtagarna vid tillkomsten av Nyåkers kyrka och har under flera decennier fungerat som kyrkans kassör. Han är även med i styrelsen för Strömbäckes folkhögskola. Han är revisor inom Västerbottens lutherska missions- och ungdomsförbund liksom för EFS ungdomsavdelning. Inom den kommunala sektorn har han under ett 20-tal år varit ledamot av Nordmalings kyrkofullmäktige och har även ett par perioder bakom sig som ledamot i den borgerliga kommunens fullmäktige.

När Holmlund 1951 pensionerades som bankkamrer flyttade han till Umeå, där han under en femårsperiod innehade tjänsten som ombudsman vid Umeå engrossistförening. 1956 flyttade han tillbaka till Nyåker där han har egen fastighet och många nära vänner.

60 år fyller i dag, torsdag, träarbetaren Holger Kölvik, Rundviksverken.



Han är född och uppväxt i Rundvik. 1930 ingick han äktenskap med Tyra Hedlund. Makarna Kölvik byggde egen villa. Holger Kölvik är en av de främsta för att inte säga den främste, sångaren i Rundviks manskör, där han varit aktiv sedan 1920-talet. På sin tid

var han även esskornettist i dåvarande Rundviks hommusikkår.

25/8 1966

Kornåkern ojämnr ^{25/8} i Nordmalingsbygden

Skördetröskorna börjar nu komma igång på allvar i södra kustbygden där åtminstone Edda-kornet börjar vara riktigt bra matat. Någon rekordskörd överlag syns det dock inte bli. Fälten är ojämna. För gammalt sas det: "Det är inte gott att så sig till års" och det ordspråket står sig gott. En del tidigt sådd a fält är mycket fina men fråga är dock om inte de som sådde bland de sista får det mesta kornet om nu bara det fina vädret står sig ännu några veckor.

Jämfört med föregående år har skörden kommit igång ovanligt tidigt, men så har ju också sommaren varit fin. Värmen under juni-juli drev på och under innevarande månad har korn och havre mognat fint. Egentligen borde förutsättningarna för en verkligt god skörd varit goda i år men den långvariga torkan i början på vegetationsperioden satte en käpp i hjulet.

Nära nog överlag har man kunnat spåra näringsbrist men för den skull behöver det inte alls ha varit näringsfattiga jordar. Det torra,

varma vädret under försommaren gjorde att kulturväxternas näringsupptagningsförmåga försämrades. Det har framförallt gjort sig märkbart där man använt sammansatta, mera svårösliga konstgödselmedel men även där det gödslats med naturlig gödsel har det varit svårt att få ut full kraft ur jorden.

Dessbättre syns det genomsnittligt bli ett rätt bra år om man bortser från vissa lokala bakslag. På en rad platser härjade dock bladlössen svårt vid midsommartid.

Hos hemmansägare Arne Sahlen, Järnäs, tog lössen helt överhand där orkade inte kornet repa sig trots besprutning och bara ett och annat ax sticker nu upp på kornfälten som hade startat fint och kommit rätt långt när de sugan småkrypen kom i miljoner.

SKÖRD I HUMMELHOLM

Vid ett besök i Hummelholm på tisdag fann vi på hemmansägare Ingemar Arvidssons marker en tröska i full aktion. Det var den Massey Ferguson som ägs av ett konsortium i Nyåker-Agnäs, bestående av Bengt Blomquist och Lars Nygren, Nyåker, samt Walter Israelsson och Sune Berggren från Agnäs. Det är en 10 fots tanktröska. Den gör ett mycket gott arbete med bl a mycket god rensförmåga. Tröskan, som vid inköp för tre år sedan kostade 50.000 kr, sades då vara sin eda i sitt slag i Norrland.

Anders



Bara fint korn kunde sonen i hu set Anders Arvidsson och Walter Israelsson, Agnäs, konstatera.

NORDMALING MIMER

Lörd. 9, Rundvik sönd. 8, Bf.
"Laddad, hård, spännande" ST
"THE KILLERS"
(BÖDLARNA)
"Vinner över 007-agenten"
Expressen
FALLET IPCESS
Rundvik Lörd. 8,
Nordmaling Sönd. 7 Bf.
Matiné Rundvik Lörd. 5,
Nordmaling Sönd. 4
ASA-NISSE I KRONANS
KLÄDER

Masonitespill ^{26/8}

härdat, lämpligt till taktäckning av uthus och tillfälliga lokaler.

Bröderna H. Wallander

Nordmaling tel. 0930/10740,
Eriksson efterfrågas.



Lage Johansson, Agnäs med maka Gerd, född Ledström, Nordmaling. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av komminister Sixten Fenger. (Ekholtz).



Erik Haggström, Nordmaling, med maka Sol-Britt, född Fredriksson, Vännäs. Vigseln förrättades i Backens kyrka av komminister Rolf Nyberg. (Ekholtz).

27/8 1966

50 år fyller den 29 augusti sågverksarbetaren Elof Eriksson, Rundviksverken.

Han är född i Järnasklubb. Elof var bara ett och ett halvt år när fadern 1918 dog i spanska sjukan. För modern, som då hade två minderåriga barn, blev det inte lätt, dyrtid som det var. Hon flyttade till Norrbyskär och där kom Elof Eriksson att växa upp. Med åren började han arbeta vid sågverket. Kom med i "Skårets" på den tiden berömda fotbollselva och blev känd som en synnerligen god burväktare.

I mitten på 30-talet signalerades om permitteringar vid industrin. Kanske mycket tack vare sitt fotbollskunskande fick Elof Eriksson anställning vid sågen i Rundvik och har sen dess varit Rundvik och dess industri trogen. Han arbetar åt timmerförvaltningen.

I Rundvik gjorde sig Elof Eriksson på sin tid känd som fotbollsmålsvakt av rang. Ja så bra att han vid flera tillfällen fick äran att vakta länslagsmålet och gjorde det med den äran. Hur många timmar som Elof och hans maka offrat på idrotten är svårt att säga. I fyra år var han kassör i IFK Rundvik och var sen ordförande i lika många år. Lagledare för fotbollen var han i åtta år. För sin insats inom idrotten har han belönats med Västerbottens fotbollsforbunds samt idrottsforbundets fortjansttecken. Nu har han lamnat det aktiva ledarskapet men intresset for idrotten, framst da fotbollen, finns kvar.



30/8 1966



Min älskade maka,
vår kära mor och mormor

Beda Augusta Jacobsson

* 8/4 1909
† 28/8 1966

har stilla insomnat i tron på sin Gud.

Rundviksverken den 28/8 1966.

BROS

Gunvor och Hellmuth
Christine och Katharina

Ditt hjärta som klappat så varmt för de Dina.

Och ögon som vaknat och strålat så ömt.

Her s annat och slocknat till sorg för oss alla.

Men vad Du har gjort skall aldrig bli glömt.

Jordfästningen äger rum söndagen den 4 september 1966 kl 9.45 i Nordmalings gravkapell.

Efter begravningsakten inbjudes till församlingssgården.

Meddelas endast på detta sätt.

31/8

31/8 1966

FÖRLOVNING

Sture Granström
Elisabeth Pernehall
Sunnansjö Rundvik

LYSNING

Hardy Eriksson
Gullan Nyberg
Rundvik Högland
Vigsel i Nordmalings kyrka den
17 sept. 1966
Telegramadr.: Levar Hotell



I Nordmalings prästgård vigdes på söndagen ingenjör Jonas Arne Ingvar Lindahl, Själevad, och sjuksköterskeelev fröken Ingeborg Gunilla Liljedahl, Levar, dotter till länthru-karen Malte Liljedahl och hans maka Ingeborg, f. Wiklund. Vigseln förrättades av kontraktsprosten Johan Hedquist. Efter vigseln gavs middag på Levar Hotell för 30-talet gäster. (Foto: Alfons, Nordmaling).

VIGSEL



I Nordmalings kyrka vigdes på lördag skogsarbetaren Bror Arne Andersson, Nordmaling och skogsvårdsbiträdet Lilly Teresia Johansson, Nordmaling. Vigseln förrättades av vkomminister Sixten Fenger. (Foto: Alfons, Nordmaling)



En förutsättning att sportflyg skall vara trivsamt är att man delar intresset, anser klubbordföranden Åke Nordin. Tog med maken Elisabeth som här får instruktion av flyglärare Lage Norberg innan det bär i väg upp i det blå. Sonen Martin ville även med.

Ett norrländskt Skarpnäck på Olofsfors? Allt fler ungdomar prövar segelflygning



Ola Levander och Sigurd Nilsson, Örnsköldsvik, arbetade hårt för att få köpa segelplanet.

Nordmaling VK. Nu är det åter flyg på Olofsfors. Men det är inga LIN-plan som kommer dånande utan en 35-årig krigsveteran som står stillheten. En dubbeläckad DH bekrävar sig över tilltagande tvättel på de ter sig har "igern" vid starten ett segelflygplan — Bergfalke 11/55. En smicker konstruktion, läcker att skåda mot blå himmel. Männen — och kvinnan — bakom flygverksamheten är medlemmar i norra Angermanlands flygklubb som nu blåst nytt liv i segelflyget på Olofsfors efter 10-årig vila. Olofsfors är ett alla tiders fält för sportflyg, menar flygtusiasterna och hoppas att man där skall kunna skapa något av ett Norrlands Skarpnäck.

Över 200 startar har redan gjorts från Olofsfors. Det smickra segelflygplanet har legat och smicklat i luftens dagarna i både de senare lördagarna och söndagarna, och de 15-tal flygbitna från O-viksklubben samt några från Umeås flygklubba. Nå i Nordmalings flygbitna läkare Bengt Hassel, hoppas få hålla på till långt fram på hösten eller alla veckor under vårdet tillåter.

— Vi som hållt på med flyg anser att segelflyg är en utmärkt sport värd att prövas av flera. Nu vet vi att runt om i bygderna finns det många som har intresset för segelflyg, säger klubbens ordförande Åke Nordin, Örnsköldsvik, även känd som "Fjällräven"-fabrikör.

Nu har vi ett fält i Dal utanför Dandö som detta är inte lämpat för skolflyg. Olofsfors däremot är mycket bra. Speciellt ur säkerhetsynpunkt, här finns stora ytor att halka till på, dessutom luga "insider" i utkänterna samt goda möjligheter till nödlandning i omgivningarna om någon skulle flyga så långt bort att höjd och termik inte räcker för en återflygning.

Ljudlös flykt

Efter en tur med flyglärare Lage Norberg håller vi med Åke Nordin och hans vänner. Att segelflyg är ljudlöst. Att få segla fram i det blå ljudlösa. Endast svagt vindbrus står tydligt och stillheten. Man är gynnad sig vara något av en svävande fågel.

Flygöversikten till de 400 till 500 meter där linan kopplas ur är för en förtäglingsare något av ett spännande övrigt.

Vill upppe tar stillheten vid. Landskapet under oss glider sakta förbi. Högskåren vävar på blå.

— Vi har kommit in i en uppvind. Slåger ca en halv meter i sekunden, berättar Norberg.

Vi cirklar runt fältet under stigning. Man kan komma överhansvärt långt med segelflygen som beaktat — om vindarna nu så vill. Svenska rekordet, sett denna vår, är en flygning från Västerås till Stensole. Ett rätt motorisera tripp på 60 mil.

20-tal aktiva

Norra Angermanlands flygklubb, med de flesta medlemmarna inom O-viksområdet, har ett 20-tal aktiva. Sedan tidigare verksamhet har klubben förhållandevis god ekonomisk. Trots att man hade pengar att köpa flyg var det svårt att få tag på ett segelflygplan.

På Åke Nordin fick man ett halvt ålgras om att få köpa en Bergfalke. Flykt som tanken för flyglärarna Ola Levander och Sigurd Nilsson med och hämtade planet. Det visade sig vara en klok ålgras. Flera flygklubbar var ute efter samma plan.

Ingenjör Lage Norberg, Sundsvall, är segelflyglärare. Han har hållit på länge med segelflyg inom klubben i Sundsvall och har nu inget emot att offra sin fritid för segelflyg i Nordmaling. Speciellt när man har så entusiastiska elever.

Med och segelflyger är Åke Nordin maken Elisabeth. Hon har redan hunnit med åttiofem pass av de 28 som behövs för att få C-diplom och är fast beslutad att ta certifikat. Då först får hon flyga utan instruktör och ensam. Detta efter att ha gjort minst fem bokade bedrägningslandningar. Under 1966 leppen bör man klara ett certifikat.

Umeå sköter bogseringen

För att få ett bogseringsplan behövs speciellt tillstånd ingenjör Bernd Palmbeck, Umeå, har detta. Han är tillika "Tigern" något av en veteran inom flyg. Här undervisar i segelflyg vid flygvapnet samt varit trafikplan i en rad bojar och Ma flugit i Årka.

Kommunen lovalde

Genom tillmötesgående från Nordmalings kommun, som nu äger fältet, får klubben disponera fältet för sin skolflygning. Olofsfors bruk var värdigt nog att stå av gräset.

Till nästa vår hoppas man få ha norma i något bättre skick.

Det bör ju vara en angelägenhet för kommunen att det finns ett fält för sportflyg, menar man. Därtill kommer värdet av att det finns landningsbanor för det alla mera vanliga affärsflyget samt för skolflyg.

En förhoppning hos de flygbitna är att Olofsfors får bli en verklig tungmelphäls för sportflyg i Norrland. Låt det bli ett Norrlands Skarpnäck.

Storlen på plats

Vid åndagens flygpass — man hann med ett 40-tal startar — kom Stig "Storsten" Skerfvelid på besök på sin föra detta häckningsplats. Han var flygplanchef i Olofsfors under dess tid som reguljär flygplan. Nu pensionerad efter att ha varit med i

svensk luftfart ända som kapten Albin Ahrenberg tid. "Storsten" som han allmänt kallas i flygkrösar var helt ensam med övriga i gången av Olofsfors bör få bli ett segelflygsmecka i norr.

Anders